

UITNODIGING

**Wandelsymposium 'Land van Chabot'.
Langs de Rotte en over de A16 Rotterdam.**

"Daar waar de wijde hemel over het verre land koepelt"

Wandelt en praat u mee op zaterdagmiddag 1 september?

Geachte heer / mevrouw,

Henk Chabot (1894-1949) woonde en werkte aan de noordkant van Hillegersberg, in een bescheiden huisje langs de Rotte. Hier schilderde hij het landschap dat hem zo inspireerde in alle jaargetijden, maar ook boeren en tuinders en tijdens de Tweede Wereldoorlog de vluchtelingen die langs trokken, weg van de stad en op zoek naar voedsel en veiligheid.

**De A16 in het Land van Chabot**

Nu dit landschap met de komst van de nieuwe rijksweg tussen de A13 en de A16 Rotterdam ingrijpend verandert, is dit hét moment voor een blijvend element in het gebied dat ooit bekend stond als het 'Land van Chabot'. Een element dat herinnert aan de kunstenaar Chabot, waar het landschap vanuit zijn perspectief beleefd kan worden. Een element dat een kunstzinnige en recreatieve bestemming wordt langs de Rotte en waar vooruit gekeken kan worden, met de blik gericht op de toekomst en verankerd in de historie en het heden.

Om van dit project een breed gedragen initiatief te maken en een waardevolle en levendige plek voor iedereen, willen we allereerst met de bewoners, belanghebbenden en betrokkenen in gesprek gaan. En waar doen we dat beter dan in het gebied zelf, met een wandeling (+/- 2,5 uur).

Samenwerking met kunstenaarscollectief Observatorium

Aan de hand van verhalen, beelden en werktekeningen kunnen we tijdens de wandeling door het gebied langs de Rotte praten over de toekomst van het landschap en wat het kunstwerk zou kunnen betekenen voor de omgeving, maar ook over wat de Rotte voor u betekent, het landschap, en de kunstenaar Henk Chabot. En waarom heet de tunnel eigenlijk Rottemerentunnel!? We werken samen met Observatorium, een Rotterdams kunstenaarscollectief gespecialiseerd in bouwkunst en landschapsarchitectuur. Observatorium wil met de taal der verbeelding (kunst) en het ambacht van de architectuur (bouwkunst) plekken en bestemmingen maken die uitnodigen om stil te staan en met verbazing en verwondering dit spel van het veranderende landschap te aanschouwen.

Graag nodigen we u uit voor het 'wandelsymposium; Land van Chabot' op zaterdag 1 september. We hopen u dan te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Jisca Bijlsma
Directeur Chabot Museum Rotterdam

Graag nodigen we u als bewoner, belanghebbende of anderszins betrokkene uit voor het wandelsymposium 'Land van Chabot'.



Wanneer?

zaterdag 1 september

Vertrek 10 uur , duur ca. 2,5 uur

Vertrek 14.30 uur, duur ca. 2,5 uur

Waar?

Land van Chabot, langs de Rotte

Meer informatie over de locatie volgt

Aanmelden kan via Angela Verschelling: a.verschelling@chabotmuseum.nl.

Geeft u dan ook aan op welk tijdstip u mee gaat?



Chabot Museum Rotterdam

Museumpark 11
3015CB Rotterdam
010-4363713

Chabotmuseum.nl
Museumparkvillas.nl
mail@chabotmuseum.nl

a.verschelling@chabotmuseum.nl