

Stolpersteine in Hillegersberg Schiebroek



Op woensdag 27 april 2011 zijn in Rotterdam op 14 adressen 34 herdenkingssteentjes “Stolpersteine” geplaatst. Dit zijn steentjes ter nagedachtenis aan gedeporteerde en vermoorde joodse inwoners. In de deelgemeente ging het om vier adressen en negen steentjes, t.w.:

- Berglustlaan 7
- Jan van Ghestellaan 28
- Le Fèvre de Montignylaan 26
- Juliana van Stolberglaan 71

Kleine metalen keitjes

Stolpersteine (letterlijk struikelstenen) zijn kleine metalen keitjes in de stoep voor de voordeur van een huis. Ze worden “Stolpersteine” genoemd: struikelstenen. De bedoeling is, dat je even naar beneden kijkt, je hoofd buigt en leest wat erop staat: naam, geboorteplaats en datum, gedeporteerd in 1942 en datum en plaats wanneer de bewoners van het betreffende pand zijn vermoord. Auschwitz, Sobibor. Niets opvallends, maar het geeft toch een kort moment van bezinning over wat er tussen 1942 en 1945 is gebeurd.

Stichting Loods 24

De Stichting [Loods 24](#) zet zich in voor het plaatsen van Stolpersteine in Rotterdam. De stichting is genoemd naar de loods van waaruit de in Rotterdam opgepakte Joden (meestal februari 1942) naar de vernietigingskampen werden afgevoerd. Vanuit deze loods werden vrijwel net zoveel Joden gedeporteerd als uit de schouwburg in Amsterdam.

Gunter Demnig

Het project Stolpersteine is bedacht door de kunstenaar [Gunter Demnig](#). Voor de oorlog woonden er, vooral in Hillegersberg maar ook in Schiebroek, een aanzienlijk aantal Joden (ca 150 zijn er afgevoerd en vermoord). De negen geplaatste steentjes zijn dus maar een kleine afspiegeling van wat hier heeft plaatsgevonden

Bron: Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier, gepubliceerd d.d. 15 mei 2011